

SJORS

van de Rebellenclub

20 JANUARI 1968
VERSCIJNT
WEKELIJKS

Nr.
3



SOFOKLES



BIJ DE VOORPLAAT

Onder de titel „Hondje kijken” hebben we in de afgelopen maanden verschillende hondeplaten gebracht. Deze week publiceren we de laatste plaat in deze serie en ter gelegenheid daarvan prijkt op onze voorplaat een fraaie BASSET. De laatste hondeplaat vind je op bladzijde 17.



„Klant in zicht?”

VAN ALLES WAT



OLIVER VERFILMD

In het toneelseizoen 1963/64 is in ons land ongeveer honderd keer de musical „Oliver” vertoond. Deze musical was gebaseerd op het wereldberoemde boek „Oliver Twist” van de Engelse schrijver Charles Dickens. De hoofdrol, die van de weesjongen Oliver, werd afwisselend vertolkt door Jan Nelissen, Peter Post en Gerard Walters. Verder speelden mee Johnny Kraailamp (Pagin) en Nellie Frijda (Nancy). Deze musical, die in vele wereldsteden groot succes heeft geboekt, is nu in Engeland verfilmd en we geven hierbij alvast een plaatje van de hoofdrolspelers. Links (met pet) Mark Lester (9), die de rol van Oliver speelt, en naast hem Jackie Wild (15) als Linke Dodger, de straatjongen, die alle problemen de baas kan. De verfilming van „Oliver” heeft drie miljoen pond gekost.

RAAR MAAR WAAR



In de begindagen van de auto waren vele voetgangers zeer vervolgd over dit „paardloze monster”. Thomas Dewitt uit het Engelse Nottingham maakte het wel heel erg bont. Als hij zo’n nieuwerwets vehikel zag naderen ging hij onverwijd op straat liggen, dwong de bestuurder zo tot stoppen en ging de man vervolgens met zijn wandelstok te lijf.



Nog een sterk staaltje uit Engeland. Een jonge Schot, Charlie McNally, besloot enige tijd geleden een voettocht te maken van Londen naar Glasgow. Voor het gemak stuurde hij zijn bagage per trein vooruit. Groot was zijn verbazing toen hij zes dagen later bij zijn aankomst in Glasgow te horen kreeg dat zijn bagage er niet was. Charlie moest er nog twee dagen op wachten!

FLITS



Onze luchtvaartmedewerker is een man, die graag het naadje van de kous weet.

GGGGRRRRRatis

bij twee pakjes Wajang een reuze echt speeldiertje.

Precies zoals we er in het oerwoud uitzien. Heel mooi, in de echte kleur.

ware grootte 5 tot 7 cm.



Wajang, een goud-eerlijke plantenmargarine

Kara Ben Nemsî

DE HELD UIT DE WOESTIJN

DOOR
dr. KARL
MAY

DIE MAN WORDT GEZOCHT
DOOR DE POLITIE. OMAR MAG
GEEN EIGEN RECHTER SPELEN.



HET IS EEN SCHURK.
HIJ HEEFT ZIJN
STRAF VERDIEND.

ALS OMAR HEM DOODT, IS DAT
EEN MOORD. MISSCHIEEN IS HET
BETER HEM AAN DE POLITIE
UIT TE LEVEREN OF HEM DE
KANS TE GEVEN OM TE ONT-
VLUCHTEN...



OMAR ZAL HEM TOCH
VINDEN EN ZIJN VADER WREKEN,
SIDI.



KARA, VERTEL ME DE
HELE GESCHIEDENIS!

EVEN LATER...



U GELOOFT DUS
DAT HIJ DE MOORDENAAR IS?



JA, HOEWEL IK
GEEN GETUIGE BEN GE-
WEEST VAN DE MOORD.

IK GA MET OMAR PRATEN.
MISSCHIEEN WIL HIJ WEL AFZIJEN
VAN ZIJN WRAAK. U BLIJFT HIER,
U BENT MIJN GAST.



IK VREES DAT DIE
POGING VRUCHTELOOS ZAL
ZIJN. OMAR IS VASTBESLO-
TEN DE MAN TE DODEN
EN ZO ZIJN VADER TE
WREKEN.

MISSCHIEEN ZOU
HET BETER ZIJN ALS HIJ ONT-
SNAPTE. EEN MISDAAD IS NIET OP
TE LOSSEN MET EEN ANDERE
MISDAAD.

EVEN LATER.



OMAR WIL ER
NIETS VAN WETEN. HIJ IS
VASTBESLOTEN.



SIDI, OMAR WIL ZIJN
GEVANGENE GEEN OGENBLIK
UIT HET OOG VERLIEZEN!

AAAAAGH!



DAT IS OMAR!
WAT GEBEURT ER?



HELP!...
KARA!...
HELP!...



VLUG, OMAR IS IN GEVAAR!...





EEN AVONTUUR VAN RIDDER D'AMAURY

D'Amaury en Wolfram
hebben besloten tot een
tweekamp.

DE



DAAR IS D'AMAURY!
HIJ HEEPT DE UITDAGING
NIET UIT DE WEG WILLEN
GAAN. IK HOOP DAT HIJ
WINT.



DE EERSTE OPGAVE BESTAAT
HIERIN DAT MEN GEDURENDE
ENKELE SECONDEN EEN ZWARE
MOLENSTEEN OP DE SCHOUDERS
MOET TORSEN.



D'AMAURY GAAT ONDER DE STEEN
STAAN EN KIEST EEN GOEDE
POSITIE OM IN DRIE FASEN DE ZWARE
OPGAVE TE VOLBRENGEN.



IN DE EERSTE FASE VALT DE
EERSTE STUTBAK WEG.



EVEN LATER VERDWIJNT OOK DE
TWEDE STUTBAK...



DE ZWARE STEEN RUST NU NOG MAAR OP
EEN BALK EN OP DE SCHOUDERS VAN
D'AMAURY.



MET UITERSTE KRACHTSINSPANNING
SCHUIFT HIJ DE STEEN NU WAT
NAAR VOREN, WAARDE DE BALK
VERDWIJNT.



ONDER DONDEREND APPLAUS SLAAGT D'AMAURY
ERIN DE ZWARE STEEN ENKELE SECONDEN
LANG TE TORSEN.



DAARNA STAFT HIJ OPZIJ, DE
STEEN BLIJFT IN DE STROP
HANGEN.

IK BEN KLAAR VOOR DE
TWEDE OPGAVE!

IJZEREN RING

VOOR DE TWEEDE OPGAVE WORDT EEN PAARD VOORGELEID. DE SNEEUW WARRELT OP ONDER ZIJN MACHTIGE HOEVEN.



HET PAARD SLEEPT EEN IJZEREN RING ACHTER ZICH AAN. DE BEDEDELING IS DAT D'AMAURY DEZE RING GRIJPT EN HEM OM EEN PAAL GOOIT, WAARDOOR HET PAARD IN ZIJN DRAF WORDT GESTUIT.



OM HET PAARD WILD EN SCHICHTIG TE MAKEN WORDT OP ZIJN RUG EEN RIEM BEVESTIGD MET SCHERPE IJZEREN PINNEN.



ZOPRA DEZE RIEM IS AANGETROKKEN, STORMT HET DIER LUID HINNIKEND WEG.



D'AMAURY HEEFT DE RING AL BEET.



HET ZAL ME BENIEUWEN OF ONZE TROUBADOUR OP DIT ONDERDEEL SUCCES ZAL BOEKEN!



ONZE VRIEND STAAT NU VOOR DE ZWARE TAAK HET PAARD IN BEPANG TE KRIJGEN.



ALS DE QUARK KOMT
OP DE PLAATS WAAR DE
DIM-COM IS GEVALLEN,
BLIJFT HIJ VERBAASD
STAAN.

MENSEN!
MAAR OOK...
QUARKS!

KOM GERUST DICHTERBIJ,
D'WAN-KANASI! JE HEBT NIETS
TE VKEZEN!

DAAR
KOMT DE ACHTERVOLGER
OOK AAN!

HET VOLGENDE
MOMENT...

HA, ZIT JE HIER, SCHURK!
JE DACHT ERVANDOR TOE
KUNNEN GAAN, MAAR... VER-
DRAAID! HOE MOET IK ALLES
UTLEGGEN AAN DIE MENSEN
EN AAN DIE QUARKS!



VAN NIMMORAC

TEKST EN
TEKENINGEN:
ZS





ARTHUR



EN DE RADDRAAIERS



DE AVONTUREN VAN
Jan en

Julie en

Telorus Jack





OP HET NIPPERT, E ONT
SNAPT WILLY AAN DE VOOR-
STE SLAG



Billie Toff

het dikste studentje ter wereld

BILLIE ZOU BEST EENS WILLEN PROEVEN VAN DE TAART. DIE KOKKIE KLAARMAAKT.





Wat tovert
hij daar uit
z'n hoed?

Bobo

het nieuwe voorleesblad
voor peuters en kleuters



**NU NIET LANGER TOBBEN OM DE KLEINTJES
BEZIG TE HOUDEN
MET BOBO ZIJN ZE IN HUN KNOLLENTUIN**

Elke week: spelletjes om te doen • raadsel-
tjes om op te lossen • plaatjes om te kijken
• tekeningen om zelf te kleuren • verhaaltjes
om voor te lezen

Bobo

is een met uiterste zorg en kunstzinnig vakmanschap samengesteld
kleuterblad dat op pedagogisch verantwoorde wijze ontspanning
biedt aan de kleintjes die zelf nog niet - of net - aan lezen toe zijn
Abonnementsprijs 35 cent per week of f 4,55 per kwartaal (13 nummers)

Losse nummers
50 cent

MAAK UW KLEUTER BLIJ MET BOBO
Antwoordkaart hiernaast invullen en opsturen.
DOE HET VANDAAG NOG

Op deze pagina maakt SJORS zijn hondenshow compleet. Je hebt nu in drie afleveringen kennis kunnen maken met de voornaamste honderrassen die we kennen.

ITALIAANSE BRAK. Deze hond wordt wel eens beschouwd als de stamvader van vele pointerrassen. Zijn stamboom wortelt in het oude Egypte. Het dier kan zeer snel lopen. Hoogte: 50 cm.



COCKER-SPANIËL. Oorspronkelijk gebruikt bij de jacht op gevogelte. Op het ogenblik een populair huisdier vanwege zijn aanhankelijkheid en intelligentie. Hoogte: 35 cm.

GLADHARIGE FOX-TERRIER Deze intelligente hond geniet bekendheid als circus-hond. Vroeger werd hij gebruikt bij de jacht op dasen, wolven, marters en muizen. Hoogte: 40 cm.



3



GORDON-SETTER. Zo genoemd naar de hertog van Gordon, die dit ras groot gemaakt heeft. De Gordon-setter is een lieve speelkameraad voor kinderen. Hoogte: 65 cm.

BOXER. Werd vroeger afgericht voor het gevecht met stieren en wilde zwijnen. Deze vechtlust neemt niet weg dat hij zeer verdraagzaam is tegenover zijn baasje. Hoogte: 57 cm.



DOBERMANN-PINCHER. Een intelligente en trouwe waakhond, genoemd naar de fokker van dit ras, Louis Dobermann uit Thüringen. Vanwege zijn moed gebruik als politiehond. Hoogte: 67 cm.

Tecumseh is na de aanslag op zijn leven de verwondingen weer te boven gekomen in het huis van Brett. Maar als de pelsjagers komen om hun waar aan te bieden, houdt hij zich verborgen.



DE VOLGENDE DAGEN BLIJFT HET EEN KOMEN EN GAAN VAN PELSJAGERS DIE BONTVELLEN KOMEN RUILEN.



HET IS DIT JAAR WEER NIET SLECHT. VEEL JAGERS KOMEN GELUKKIG LIEVER HIER DAN BIJ POTTER.



MAAR NIET ALLE TRAPPERS KOMEN MET GOEDE BEDDOELINGEN.

KIJK EENS ROND, TERWIJL IK DE VELLN RUIL. MIS-SCHEN WEEET EEN VAN DE JONGENS IETS.



DAT IS EEN MOOIE PIJL. MAG IK HEM EENS ZIEN?



DIE LIJKT MIJ GEMAAKT DOOR EEN INDIANA. WIE HEEFT JE DAT GE-LEERD?

IK HEB HEM NIET ZELF GE-MAAKT. HIJ IS DOOR DE DAP-PERSTE INDIANA GEMAAKT DIE IK KEN. IEDERE DAG LEERT HIJ MIJ ERMEE SCHIETEN.



WERKELIJK? WAAR IS ZIJN DORP? HIER VLAKBIJ?

NEE, HIJ KOMT VAN HEEL VER. HIJ WAS ERG ZIEK EN MAMMA HEEFT HEM VERZORGD. TECUMSEH IS NU BETER.



ZAG JE DAT? PRECIES RAAK! WAAR...



KOM MEE. LAAT MAAR! IK HEB HEM GEVONDEN!



TJONGE, WAT LAAT JIJ DIE KNOL LOPEN. ALS POTTER DIT WEEET, STOPT HIJ ONZE ZAKKEN VOL.



IN HET NOORDEN, BIJ DE DELAWARES...

JE VELLN ZIJN HEEL MOOI, RODE VOS! GEEF HEM ONZE RUILWAAR, LUKE!



GROTE TWITIER



WAH! VUURWATER EN DONDERSTOKKEN! NU ZULLEN DIE HONDEN VAN POTOWATOMIES EENS WAT ZIEN.



HIERMEE ZIJN WIJ STERKER DAN ZIJ. NU ZULLEN ZIJ HET WEL LATEN OM OP ONZE JACHTVELDEN TE KOMEN.

HOW! HOW!



JE WOORDEN DOEN MIJN HART PIJN, RODE VOS! KRIJGERS VAN DE DELAWARES, LUISTER EN HOOR DE WOORDEN VAN HEM DIE MET DE GROTE MANITOE SPREEKT.

DE MEDICIJNMAN...



AL LANG WORDT TE VEEL BROEDERBLOED VERGOTEN. TERWIJL ONZE ARMEN STEEDS ZWAKKER WORDEN, VERDRIJVEN DE BLEEKGEZICHTEN ONS STEEDS MEER VAN ONZE JACHTVELDEN. TERWIJL WIJ ELKAAR BESTRIJDEN, BEROVEN DE BLEEKGEZICHTEN ONS VAN ALLES.



DE WAANZIN VAN HET VECHTEN BRANDT JULLIE IN DE BORST. WELNU, DAAR STAAN JULLIE VIJANDEN!



WAT IS DAT NOU? WIJ STELEN TOCH NIETS. WIJ BETALEN MET ONZE HANDELS- WAAR

VUUR- WATER!



HET VERVLOEKTE VERGIF VAN DE BLEEKGEZICHTEN!



VERDWIJN VANHIER EN KOM NOOI MEER, ANDERS ZAL JULLIE BLOED VLOEIEN.

KORTE INHOUD: Kamosi's broer Raneb is gearresteerd op beschuldiging van plundering van de grafombe van farao Tothmes. Kamosi, Baki en Neferoe proberen de werkelijke dieven te ontmaskeren en Ranebs onschuld te bewijzen. Kamosi wordt boodschappenjongen bij de goudsmid Sekmen, die met de Nubiër Wah, Belzar en een onbekende bij de diefstallen is betrokken. De dieven hebben hun buit, bestaande uit kostbare sieraden, naar Sekmens winkel gebracht. Sekmen zal ze omsmelten, maar Neferoe slaagt erin de mand waarin de schat is verborgen, de winkel uit te smokkelen en thuis te verstoppert. 's Nachts sluipet de Nubiër Wah om het huis en Kamosi en Baki brengen de schat in veiligheid in een vijver in de tuin.

HOOFDSTUK XIII

HET FEEST VAN AMON

De volgende ochtend verlieten Tey, Baki, Neferoe en Kamosi al vroeg het huis. Ze gingen naar het feest waar naar iedereen al zo lang had uitgezien. Spoedig waren ze aan boord van de boot, die Amosi voor hen had gestuurd, en voeren de Nijl over naar de westelijke oever.

Toen ze de oever dicht waren genaderd, keek Kamosi vol belangstelling om zich heen. Hij was tijdens zijn verblijf in Thebe niet verder gekomen dan de stad op de oostelijke oever van de rivier. Dit werd zijn eerste bezoek aan de westelijke rotsen.

Zijn nieuwe vrienden stonden naast hem aan dek van de boot. Ze wezen hem allerlei interessante punten aan. De rotsen leken op een gouden toren in het licht van de ochtendzon.

„Daar recht voor ons is de nieuwe tempel van koningin Hatsjepsjoet,



„Geluk en gezondheid voor u, o farao!”

De schatten van de farao

DOOR JANET NEAVLES

waar we vandaag de dag zullen doorbrengen,” zei Baki en hij wees in de verte.

„Zeg, moet je eens die kant van de rivier uit kijken,” viel Neferoe haar broer in de rede en ze wees naar het zuiden, niet ver van hen vandaan. „Zie je die rots, die zoveel op een honingraat lijkt? Aan de voet daarvan staat een kleine tempel. Dat is de kapel van Tothmes.”

Kamosi keek vol belangstelling naar de honingraatvormige rots. „Achter die kapel moet dan ergens in de wildernis de grafombe van de farao zijn. En niemand weet dat die rovers van plan zijn nog een keer hun slag te slaan.” Kamosi keek zijn nieuwe vrienden beurtelings aan.

„Ja,” zei Baki. „Ik ben zelf nog nooit achter die rotsen geweest, maar ik heb wel gehoord dat de grafombe zo'n twee kilometer verder ligt. Onge-

veer in een rechte lijn met de kapel. Maar de toegang ligt ergens tussen de rotsen verborgen en waar dat is, is een geheim.”

Toen de boot de tempel van koningin Hatsjepsjoet naderde, begonnen ze allemaal tegelijk dingen aan te wijzen. Zowel Tey als de kinderen wilden hun gast uit Boebastis zoveel mogelijk vertellen.

Ze waren nog maar net aan land gestapt, of Amosi kwam naar hen toe. Er kwam haast geen eind aan de begroeting. Ze hadden elkaar enige dagen niet gezien en iedereen had een heleboel te vragen en te zeggen. Eindelijk zei Amosi: „Kom, mensen, als we vlug voortmaken, kan ik jullie de schilderijen nog even laten zien. We moeten de tempel weer uit zijn, voordat de godheid en zijn gevolg aankomen.”

Er waren al heel veel mensen op de

ILLUSTRATIES R. v. GIFFEN

oever van de rivier en in de laan die naar de tempel leidde. Juist toen Amosi en de anderen zich op weg begaven naar de ingang, riep iemand: „Kijk, de godheid verlaat zijn tempel!”

Kamosi draaide zich om en keek in de richting waarnaar de mensen wezen. Aan de overkant van de Nijl verliet juist een boot de tempel van Karnak, de verblijfplaats van Amon in de stad Thebe zelf

Ze liepen de laan door en beklommen toen de hoge, brede trappen van de tempel. Terwijl hij naar boven liep, bekeek Kamosi het gebouw met de brede terrassen en sierlijke pilaren.

„Hier is de tuin,” vertelde Amosi hun. „De tuin is beplant met mirre-bomen uit Poent, omdat Amon daar het meest van houdt. De farao komt hier graag en dan wandelt zij alleen rond om met de god samen te zijn in een geliefde omgeving.”

Kamosi had best nog wat in de tuin willen blijven, maar Amosi liep snel voor hen uit. Hij verlangde ernaar zijn familie de schilderingen te tonen, waaraan hij zoveel tijd had besteed. „Hier zijn ze,” zei hij en zijn stem konk trots. „De schilderingen van de reis naar Poent.”

Kamosi keek ernaar. De schilderingen waren in reliëf en stelden verschillende stadia van de expeditie voor. Ze waren heel sierlijk en in prachtige kleuren geschilderd.

Na nog een blik achterom geworpen te hebben, verlieten ze de tempel. Ze vonden een mooie plaats tussen de mensenmenigte, precies onder aan de trappen. Ze waren geen tel te vroeg. De mensen om hen heen wezen al naar het begin van de laan en iedereen raakte een beetje opgewonden.

Toen de processie naderde, zag Kamosi eerst een rij fluitspelers, die gevolgd werden door jongemannen en dansende meisjes. Toen kwamen twee waaierdragers, die met schitterende pluimen zwaaiden. Achter hen, gedragen op de schouders van in het wit geklede priesters, kwam de gouden boot van Amon en in de boot was het altaar van de god zelf. Andere priesters, van wie sommigen luipaardhuiden over hun witte kleden droegen, liepen naast en achter de boot te zingen.

De mensen aan de kant van de weg knielden eerbiedig neer en bleven in deze houding liggen tot de processie voorbij was. Langzaam ging de hele stoet de trappen op: ook de priesters met de boot op hun schouders. Ze betraden de tempel en de menigte hoorde langzaam het gezang wegsterven, toen Amon naar zijn heiligdom gedragen werd.

Maar hiermee was het nog niet afgelopen. Er ging weer een opgewonden gemompel door de rijen mensen. Er kwam nog een deel van de processie! „Het is de farao,” riep iemand uit. „Het is koningin Hatsjepsjoet.” Hatsjepsjoet, dacht Kamosi. Nu zou hij dan eindelijk de vrouwelijke farao te zien krijgen.

Met nog meer belangstelling keek Kamosi naar de stoet. Eerst kwamen muzikanten en danseressen, toen een groep keurig in het gelid lopende schutters. Ze zagen er sterk, knap en trots uit. Kamosi keek bedroefd naar hen. Daar hoorde zijn broer Raneb bij te lopen. Maar die arme Raneb zat in de gevangenis. Hij keek uit of hij Sabni en Khonsoe zag, maar toen bedacht hij dat ze dienst hadden in de Vallei van de koningen.

Na de schutters verscheen een groep waaierdragers. En toen kwam de draagstoel van de koningin, die door een aantal slaven werd gedragen. Aan weerskanten van deze groep liepen nog een stuk of acht soldaten.

„Zij zijn de persoonlijke lijfwacht van de farao,” fluisterde Baki. „De koningin benaderen staat gelijk met een leven. Ze laten geen mens levend

door. Zij bekleden een heel belangrijke positie. Lijfwacht zijn bij de farao is een grote eer.”

Toen de koningin naderde, bogen de mensen naar de grond. Ze was immers niet alleen farao, maar ook de dochter van de god Amon. Kamosi boog met de rest naar de grond, maar toen de farao hem passeerde, was hij zo nieuwsgierig, dat hij even zijn hoofd oprichtte. Hij keek precies in de koninklijke draagstoel.

Een knappe, tengere vrouw zat in de stoel. Ze was gekleed in een strakke witte jurk, die versierd was met een brede kraag van juwelen en met juwelen bezette manchetten. Op haar hoofd droeg ze de koninklijke hoofdtooi met het koninklijke teken, de cobra, die op haar voorhoofd hing.

Dus deze tengere, knappe vrouw was koningin Hatsjepsjoet, het levende beeld van de god Amon en farao van Egypte! Zij was de laatste koninklijke prinses van Thebe, want ze had geen broers en zusters en haar vader en man waren beiden dood. Haar stiefzoon, die niet van koninklijke bloede was, deed zijn uiterste best haar van de troon te stoten.

Kamosi herinnerde zich de geruchten welke hij had gehoord over al de pogingen die de jonge troonpretendent had ondernomen om aan de macht te komen. Iedere keer opnieuw had koningin Hatsjepsjoet hem vergeven, omdat hij haar stiefzoon was. Op haar tengere schouders rustten alle lasten van het hele land.

De stoet beklom de trappen en betrad de tempel, terwijl de menigte weer overeindkwam. Van alle kanten klonk het geklater van stemmen. Iedereen ging verdere plannen voor die dag maken. Sommigen liepen terug naar de oever van de Nijl.

„Ik zou graag een offer aan Amon brengen,” zei Amosi. „De god is het hele jaar zeer goed voor ons geweest. Onze familie heeft een goed en gezond jaar gehad en de farao was zeer tevreden over mijn schilderingen. Dat zij voor altijd mag blijven leven. Ik vind dat ik Amon moet danken voor zijn zegen.”

„Tey knikte. „Ik ga met je mee,” zei ze. Toen wendde ze zich tot de kinderen. „Willen jullie ook meekomen?”

Kamosi schudde zijn hoofd bijna onmerkbaar.

„Nee, vader,” zei Baki, toen hij het teken van zijn vriend zag. „Wij zullen hier op jullie wachten.” Neferoe knikte om te laten zien dat zij het met haar broer eens was.

„Wel, dat is dan goed,” zei hun moeder. „Maar dwaal niet te ver af. Anders zullen we jullie nooit meer kunnen terugvinden in die mensenmenigte.”

Neferoe beloofde haar moeder dat ze bij de trappen van de tempel zouden blijven. Amosi en Tey beklommen de brede treden en liepen naar binnen.

Het meisje en de jongens gingen op de trap zitten en keken om zich heen. Ze babbelden een beetje met elkaar, maar hun blikken gingen van de ene kant naar de andere. Nergens was iets te zien van Sekmen en de andere bendeleden.

Het was heet in de zon. Kamosi dacht aan de koele tempel. De farao was het gebouw binnengegaan en tot nu toe was ze er nog niet uit gekomen. Dagenlang hadden ze zo hun best gedaan iemand van het paleis te pakken te krijgen, die naar hen wilde luisteren. Maar de wachten hadden geweigerd hen door te laten. En vandaag was de farao hem zo dicht genaderd, dat Kamosi haar ogen en haar glimlach had gezien, toen ze tegen haar dochter sprak. Ze was zo dicht bij hem geweest en toch onbereikbaar.

Was ze werkelijk onbereikbaar? Kamosi dacht terug aan het vriendelijke gezicht en de glimlach. Als hij maar dicht genoeg bij haar kon komen, zou ze stellig naar hem willen luisteren. „Waar gaat hare majesteit heen als ze de tempel verlaat?” vroeg hij op eens.

„Vader zegt dat ze dikwijls naar de kleine, oude tempel van Hathor gaat,” antwoordde Neferoe. „Ze vindt het prettig daar alleen te zijn.”

Kamosi knikte. Toen herinnerde hij zich weer de lijfwacht rond haar draagstoel.

„Neemt ze haar lijfwacht dan niet mee? Is ze niet bang dat iemand haar zal benaderen?”

„O nee, helemaal niet,” lachte Baki. „Niemand zou de farao ongevraagd durven benaderen. Nee, ze laat de wacht buiten als zij in de tempel gaat mediteren. Maar ze hoeft maar een geluid te laten horen, of de soldaten zijn bij haar. Als iemand bij haar binnenkwam, zou ze heel hard roepen en de soldaten zouden heus geen tijd verliezen met vragen stellen, maar meteen toeslaan.”

„Het is warm hier in de zon,” zei Kamosi. „Vinden jullie het goed als ik even naar binnen ga?” Hij had een idee gekregen, maar dat wilde hij zijn vrienden niet vertellen. Ze zouden zeggen dat het verschrikkelijk gevaarlijk was en proberen hem tegen te houden. Bovendien zou zijn plan best kunnen mislukken.

„Natuurlijk Kamosi,” zei Neferoe, „ga gerust je gang. Baki en ik zullen wel naar Sekmen uitkijken.”

Kamosi knikte en haastte zich de trappen op. Maar in plaats van naar de grote tempel te gaan sloeg hij links af naar de oude, kleine tempel van Hathor, die naast het prachtige nieuwe gebouw stond.

Twee soldaten hadden wacht bij de ingang van de kleine tempel. Ze zaten over een schaakbord gebogen en het scheen, dat ze er niets van bemerkten toen de jongen zacht langs hen liep. Maar Kamosi was niet vergeten wat Baki had verteld. Bij het eerste geluid



Hij snelde de trappen af naar zijn vrienden.

De Schatten van de Faraos

van koningin Hatsjepsot zouden ze de tempel binnenkomen en toeslaan zonder ook maar iets te vragen.

Kamosi's hart stond bijna stil toen hij haar slanke figuurtje zag. Daar zat ze: met de rug naar hem toe. Even onzoonk hem de moed. Hij had nog gelegenheid ervandoor te gaan! Als hij nu de tempel uitsloep, zou ze nooit te weten komen dat hij er was geweest.

Maar terwijl hij even aarzelde, draaide ze zich om en zag hem staan. Even bleef ze hem aanstaren, met wijd opengeperde ogen. Kamosi was er bijna zeker van dat ze zou gaan roepen. Maar nee, ze bleef hem aankijken en Kamosi knielde voor haar neer op de grond.

„Geluk en gezondheid voor u, o farao, dat u voor eeuwig mag leven,” mompelde Kamosi. Toen het boven zijn hoofd stil bleef, durfde hij op te kijken. „O, majesteit, wilt u alstublieft vergeven dat ik u stoer. Ik wil u geen kwaad doen.”

„Wel nee, je bent nog maar een kind,” zei Hatsjepsot en ze keek verbaasd naar de jongen voor zich. Ze begon opeens te lachen. „Ik dacht even dat mijn stiefzoon een persoonlijke boodschapper naar me toe had gestuurd. Mijn gezondheid gaat hem erg ter harte.”

Kamosi bleef zwijgend voor haar geknield liggen.

„Je mag opstaan,” zei Hatsjepsot vriendelijk. Toen hij opstond, keek ze hem nieuwsgierig aan. „Ben je soms verdwaald? Ben je er ouders kwijtgeraakt en al zoekend hier terechtgekomen?”

Ze gaf hem een kans ongedaerd de tempel te verlaten, realiseerde Kamosi

zich. Omdat hij nog maar een jongen was, wilde ze hem laten gaan.

„Nee, farao,” zei hij met heldere stem, „ik kwam hierheen voor u, omdat ik u dringend moet spreken.”

De ogen van Hatsjepsot vernauwden zich. Haar mooie gezicht kreeg een strenge uitdrukking en nu zag ze er helemaal niet vriendelijk meer uit. „Weet je niet, dat het de dood betekent als je koningin Hatsjepsot omgevraagd benadert? Als ik nu roep, komen mijn soldaten binnen en doden je.”

Maar ze riep niet. Ze bleef de jongen ernstig aankijken. Kamosi sloeg zijn ogen echter niet neer. Hij keek de farao eerbiedig aan en hij zag iets van nieuwsgierigheid in haar ogen blinken.

Hij knikte met ongelukkig gezicht: „Ja, ik weet het. Ik weet dat één woord van u het einde van mijn leven betekent. Maar ik moest dat risico nemen.”

Nu werd de farao echt nieuwsgierig. „Wat heb je dan voor belangrijks? Waarom kwam je hierheen?”

„Het gaat om mijn broer,” Kamosi begon langzaam te vertellen, maar al gauw struikelde hij bijna over zijn eigen woorden. „Hij zit gevangen voor een misdad die hij niet heeft begaan. Ik weet dat hij onschuldig is en ik kan het hem bewijzen. Ik ben enige keren naar het paleis gegaan, maar ik kon niemand vinden die naar mij wilde luisteren.”

„Hij liep dus dit grote risico voor je broer,” zei Hatsjepsot. Er kwam een bedroefde uitdrukking in haar ogen en Kamosi begreep, dat zij nu aan haar stiefzoon moest denken en de vele komplotten die hij al tegen haar had gesmeed. Toen ze fluisterend begon te praten, had ze het waarschijnlijk meer tegen zichzelf dan tegen Kamosi. „De liefde en de trouw van een jongen zijn het mooiste dat er bestaat. Het is alleen maar jammer dat je zo iets niet vaak aantreft.”

Voor het eerst lachte ze tegen Kamosi. Toen zei ze: „Vertel maar eens alles.”

Aarzelend zocht Kamosi naar woorden. Maar toen hij de bemoedigende blik in haar ogen zag, vertelde hij de hele geschiedenis, van het moment af dat hij in Thebe was aangekomen.

Aandachtig luisterde de farao naar hem, zonder hem ook maar een keer in de rede te vallen.

Eindelijk sprak ze: „Ik dank je in elk geval dat jullie de schat van mijn vader Tothmes hebben gered. Breng morgen de sieraden naar het paleis. Ik zal order geven dat je wordt toegelaten. Jij en je twee vrienden. Je zei dus dat de zaak van je broer morgen zou voorkomen, hè?”

Kamosi knikte.

„Dan moet jij de zitting bijwonen, samen met mij. Jij en je twee jonge vrienden,” ging Hatsjepsot verder. „Ik zal de getuigenis van jullie drieën nodig hebben. En ik beloof je dat ik

zelf zitting zal nemen bij de berechting van je broer.”

Het leek alsof er een zware steen van Kamosi's hart viel bij deze woorden. Nu zou zijn broer tenminste worden gered! De farao zou zich zelf met de zaak gaan bemoeien.

„Maar wat bent u van plan te doen om Sekmen, Wah, Belzar en de vierde, onbekende persoon te beletten hun laatste slag te slaan?” vroeg Kamosi nu. „We weten nog niet eens wie die vierde man is.”

„We hebben niet veel tijd meer, hè?” zei de farao peinzend. „Ik geloof dat ik er het best aan doe meteen terug te keren naar Thebe en soldaten naar hun huizen te sturen. Als we ze kunnen arresteren, zijn we klaar. Maar als ze niet thuis zijn, zullen we moeten wachten tot ze terugkeren.”

„Ze zeiden dat ze hier vandaag bijeen zouden komen. Om precies te zijn, ze waren van plan hierheen te gaan en dan hun plannen voor de volgende beroving te bespreken.”

„Maar heb je ze dan niet gezien?”

„Nee,” Kamosi schudde zijn hoofd.

„Baki en Neferoe, mijn vrienden, zijn nu buiten en houden de wacht. Maar tot het moment waarop ik hierheen ging, hadden we nog geen glimp van ze opgevangen.”

Hatsjepsot knikte peinzend. Er kwam een ernstige uitdrukking in haar ogen, toen ze aandachtig Kamosi opnam. „Ik kan je nu helemaal niets beloven over wat er morgen met je broer zal gaan gebeuren. Ik kan pas rechtspreken, als ik morgen alle partijen heb gehoord. Maar ik kan je wel dit beloven dat ik, als dank voor wat je gedaan hebt om mijn vaders schat te redden en omdat je je zo bijzonder trouw tegenover je broer hebt getoond, zelf de leiding van de zitting op me zal nemen. Ik zal zelf de uiteindelijk uitspraak doen. Mijn uitspraak is altijd bindend. En nu kun je gaan.”

Kamosi keek even aarzelend van koningin Hatsjepsot naar de deur van de kleine tempel. Toen zei hij een beetje angstig: „Maar uw soldaten zitten voor de deur. Als ze me nu eens naar buiten zien komen?”

Even lachte Hatsjepsot vrolijk. „Je hebt gelijk. Als ze je zien, zou het welens slecht met je kunnen aflopen.” Speurend keek ze rond. „Ga maar even daar in die donkere hoek staan. Ik roep de soldaten binnen en terwijl ik met ze praat, kun jij ongezien naar buiten komen.”

Het ging precies zoals de farao had gezegd. Terwijl zij met de soldaten sprak, sloop Kamosi de tempel uit.

Wat zouden Baki en Neferoe wel zeggen, als Kamosi hun dit allemaal vertelde! Opeens had Kamosi haast. Hij snelde de trappen af naar zijn vrienden.

Maar de trappen waren verlaten. Nergens was een spoor van Baki en Neferoe te bekennen.

WOORD VERVOLGD

Bi-BiP

tegen **JOHNNY YEE-YEE**

BIP HEEFT IN DE KAMER VAN DE KOLONEL EEN MICROFOON VERBORGEN.



DEZE MICROFOON REGISTREERT HET GESPREK DAT DE KOLONEL VOERT.



IN HET ANDERE VERTREK HOREN BI EN BIP ALLES WAT DE KOLONEL ZEET.



DE VOLGENDE DAG ZAL EEN RAKET TWEE MANNEN DE RUIMTE IN BRENGEN.



DEZE TWEE KEREN ZITTEN AL IN DE LIFT.



HET AFTELLEN IS BIJNA KLAAR.



IN HUN CAPSULE WACHTEN DE TWEE RUIMTEONDERZOEKERS.



BRULLEND KOMEN DE MOTOREN TOT LEVEN.



DE AVONTUREN VAN SUSAN

DE VALSE GRAVIN LUNDERWERGER HEEFT SUSAN IN HANDE WETEN TE KRIJGEN EN ZE HEEFT HAAR OPSLOOTEN IN EEN KAMER, WAAR ZE GAS BINNEN LAAT STROMEN. MAAR DE ZIGENERS, SUSANS VRIENDEN, ZIJN HAAR AL AAN HET ZOEKEN.



DOE OPEN! HELP!
HELP!

MAAR NIEMAND HOORT HAAR EN ER STROOMT STEEDS MEER GAS DE KAMER BINNEN.



INTUSSEN...

HET ENIGE DAT ONS NU NOG TE DOEN STAAT, IS DE ERFENIS AFHANDELEN MET DE NOTARIS.



EVEN LATER...

VLUIG NAAR BINNEN!
WE MOGEN GEEN MI-
NUIT VERLIEZEN!



DE ZIGELNERS HEBBEN AL GAUW EEN TILNDEUR GEVONDEN DIE NIET OP SLOOT IS.

KOM MEE! WE MOETEN
DIE VROUW ZIEN TE VIN-
DEN, WANT ZIJ ALLEEN
WEEET WAAR SUSAN IS!



DE PSEUDO-GRAVIN WEEET NIET WAT ZE ZIET.

WAAR IS SUSAN? VOORUIT,
ZEG OP, OF WE ROEPEN DE
POLITIE!

AI, DE
ZIGELNERS!



SPREEK OP! WE WE-
TEN DAT SUSAN HIER
IS!

WAAR IS
ZE? VLUIG
EEN BEETJE!

AU!
LAAT ME
LOS, DAN ZAL
IK HET ZEG-
GEN!



STERRENPARADE

Jacco



Bojoura



Bojoura

Een zangeres met een goede stem, vindt Sjors Bojoura. Die stem heeft ze geërfd van haar Bulgaarse moeder, die zelf zangeres is van het klassieke lied. De naam Bojoura is ook Bulgaars en betekent: pioenroos. Bojoura is een meisje, waar je best je pet voor mag afnemen. Ze zingt, speelt piano, danst (ballet) en spreekt vier talen vlos.end. Omdat ze graag verder wil komen, volgt ze lessen aan de Academie voor podiumvorming in Den Haag. Sjors wenst haar veel geluk in haar carrière.

Jacco

Jacco van Renesse is geen beatfiguur; hij houdt meer van romantische liedjes en musicals, zoals hij er zoveel op het tv-scherm gebracht heeft, onder andere met Jenny Arsan. Hij heeft shows gemaakt met Ria Valk en denkt erover in Denemarken te gaan optreden. Jacco is geen familie van pianist George of van Catherina (van die oude liedjes). Hij draagt een toonaam die gelijk is aan de naam van zijn Zeeuwse geboorteplaats, Renesse. Zijn hobby's: tekenen, een goed boek lezen en als de financiën het toelaten: reizen (het liefst naar Mexico of Japan).

Leen-Gerrit

Wat moeten we eigenlijk nog over Leen Jongewaard vertellen? Iedereen kent hem als Gerrit (en opa) uit „Ja, zuster, nee, zuster“ en van zijn vroeger optreden als Flipje, de tovenaarsleerling. En iedereen hoopt deze vierde musical- en televisiestar nog vaak te kunnen zien en horen.

Leen-Gerrit



DE MAN VAN STAAL

TED EN KEN HEBBEN OPDRACHT GEKREGEN MET DE HULP VAN ARCHIE EEN JONGEN, EEN ZEKERE TOM, TERUG TE BRENGEN NAAR ZIJN VOOSO. TOM WORDT ACHTERVOELD DOOR TWEE SCHURKEN, DIE IETS BELANGRIJKS VAN HEM TE WETEN WILLEN KOMEN. DE JONGEN IS AAN TED EN KEN ONTHAFT EN ER IN HUN JEEP VANDOOR GEGAAN, MAAR DAN ONTMOET HIJ EEN OLIFANT...



DE OLIFANT VALT AAN. LIEVE HELP, HIJ STAMPT DIE JEEP IN ELKAAR.

ARCHIE, ACTIE!

DE HELIKOPTER DUKT...



RAKETTEN GESTART. ALLES WERKT.

SNEL, ARCHIE, ZIJN LEVEN HANGT ERVAN AF.

ARCHIES RAKETTEN DONDEREN...



TOM, RENNEN. WEG WEZEN!

DANK JE, ARCHIE. JE BENT JUIST OP TIJD.

DE OLIFANT TROMPETTERT WOEST.

JE HEBT HEM,
ARCHIE. EN NU
VASTHOUDEN, HÈ!

VOORUIT,
ARCHIE.
SLEUR HEM
WEG.



IEDEREEN IS UIT DE HELIKOPTER GESTAPT EN KIJKT
VAN EEN AFSTAND TOE.



DAAR
KOMT EEN HELE
KUDDE AAN. ZE
KOMEN HUN
LEIDER TE
HULP.

WE BLIJVEN
DEZE KEER PECH
HEBBERN.

TROMPETTEREND KOMEN DE OLIFANTEN
AANGESTORMD.

VLUG,
DE JEEP IN,
MAAR NEEM
TOM MEE!



LAAT ME
LOS! ARCHIE,
HELP ME!

ARCHIE IS EVEN AFGELEID
EN DE OLIFANT TILT
HEM HOOG OP.



AAAH!
ARCHIE NIET
STERK
GENOEG!

DAT IS JOUW
SCHULD, TOM.
KEN, RIJDEN, WEG
VAN DE KUDDE.

OP DIT MOMENT
KOMEN DE TWEES
SCHURKEN CARDY
EN JELK AANRIJDEN.

DIE TWEES HEBBEN
DE JONGEN MEE-
GENOMEN, MAAR DIE
OLIFANTEN HEBBEN
DE ROBOT TE
PAKKEN.



GOEIE MOP.
DAT BRENGT ME
OP EEN IDEE.

JELK PAKT
HET STUUR!

NAAR HET
OOSTEN! WE GAAN
NAAR KAVANDOE.
PROBEER DIE KUDDE
VOOR TE BLIJVEN.



BEN
JE GEK
GEWORDEN?

EVEN LATER KOMEN CARDY EN JELK
IN HET DORP KAVANDOE AAN.



GA WEG! MAAK
DAT JE WEGKOMT.
EEN METALEN MAN
HEEFT EEN KUDDE
OLIFANTEN OP HOL
GEBRACHT, DIE
REGELECHT
HIERHEEN KOMT.



DE METALEN MAN IS DE SLAAF
VAN TWEE BLANKEN DIE EEN
JONGEN GEVANGEN GENOMEN
HEBBEN. IK HEB U GEHOLPEN,
HELPT U ONS OM DE JONGEN
TE REDDEN.

WE ZULLEN
ZIEN.



TED EN KEN
BLIJVEN IN DE
BUURT VAN DE
KUDDE...

MIJN SCHULD?
WAAROM LIETEN JULLIE
MIJ NIET GAAN?

DE OLIFANTEN GAAN RECHT OP DAT
DORP AF. OOK DAT IS DE SCHULD
VAN DIE KNAAP!



WANHOPIG
BEDIENT TED
DE ZENDER.

ARCHIE,
DOE IETS.
IK ZET JE OP
VOLAUTOMATISCH.
RED HET DORP!

DIE ARCHIE
IS VERSTANDIGER
DAN JULLIE TWEE.



WEER GEBRUIKT
ARCHIE ZIJN RAKETTES.

AJAHIEEE!
ARCHIE START.
LAAT ALLES AAN
ARCHIE
OVER!

ALS DAT
MAAR GOED
GAAT.



ARCHIE LANDT VLAK VOOR
DE KUDDE.

ARCHIE SCHRIKT
OLIFANTEN AF MET
VUUR, STEEKT HET
KREUPELHOUD IN
BRAND.



DE INBOORLINGEN ZIEN
WAT ARCHIE DOET

METALEN MAN
PROBEERT OLIFANTEN
TEGEN TE HOUDEN.
HIJ HANDELT ALS
EEN VRIEND.

KNAP BEDACHT,
HOOR, JELK,
MAAR DIE ROBOT
IS NOG KNAPPER.



WACHT MAAR AF!
DE WIND GAAT DRAAIEN
EN DAN KOMT HET VUUR
HIERHEEN. ALS HET DORP
AFBRANDT, KRIJGT
ARCHIE DE
SCHULD!



TRIBUNZIO

Cribilo heeft een nieuw wapen bedacht voor de strijd tegen de Garamanten.



